

# 't trezebeesje



Trezebeesje nummertje 1

Werkjaar 2017-2018

# Inhoud van dit trezebeesje:

Het voorste woordje.....	2
Jaarthema .....	3-4
Leider of leidster of wat is het nu.....	5-8
Een paar oude bekenden, maar ook enkele nieuwe gezichten.....	9-10
Wat nog komt.....	11
Je merkt dat er iets twinkelt als het zomer is.....	12
Gezocht: 'speciale' Trezebeesjes.....	13
Wat is Chiro?.....	13
kalender .....	14

## Het voorste woordje

**Dag lieve lezertjes**

**Welkom bij dit eerste trezebeesje van het chirojaar 2017-2018!**

**Het belooft opnieuw een jaar vol spel en plezier te worden!**

**De 22 leiders en leidsters zijn er helemaal klaar voor om er samen met de kindjes een fantastisch jaar van te maken!**

**Ze bruisen van de ideeën en hebben alvast heel wat leuke activiteiten gepland waar jullie nu al naar kunnen uitkijken.**

**Voor meer info over die gekke leiders en leidsters en hun nog gekkere activiteiten moeten jullie vooral verder lezen.**

**Veel leesplezier!**

**De Trezebeesredactie**



# Jaarthema

In de chiro is er elk jaar een jaarthema. Dit thema is voor alle chiro's hetzelfde. Enkelen van onze leidingsploeg leerden dit thema kennen op kringel (een groots chiro-evenement dat om de vier jaar plaatsvindt). Dit jaar is dat thema '**iedereen chironaut**'. Daarbij staat ruimte om te spelen centraal, want spelen dat moet en dat zou overal moeten kunnen!

Deze keer gaat het over Ziggy, die een spannend ruimteavontuur beleeft en zes unieke spelmedailles zoekt die tonen wat een chironaut is. Samen met Ziggy en de hele chirobeweging moeten we die zes spelmedailles verzamelen. Je bent chironaut als je durft doen waar de spelmedailles voor staan.

Een kort overzichtje van de zes spelmedailles en hoe je ze precies kan verdienen vind je op de volgende bladzijde.



**Chironaut, zn., mv. (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van letterlijke en figuurlijke grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit.**



## De zes speelmedailles:



Lumia → Verken eens andere leuke en onbekende plaatsen dan je vertrouwde chirolokaal of -plein.



Het speelverzet → Speel vrij. Onderwerp jouw spel niet aan te strenge regels of afbakeningen.



Inversia → Doe het eens omgekeerd.



Tora → Bouw of knutsel eens gewoon voor het plezier, zonder praktisch doel.



Balemmerstoel → Gebruik je fantasie en laat het spel je leiden.



Miss en Mister Klodder → Maak je vuil en wees niet bang van een onschuldige bluts of buil.



# Leider of leidster of wat is het nu?

Eindelijk is het zover, het moment waardoor heel wat chiroharten de laatste weken sneller hebben geslaan: DE LEIDINGSVERDELING!!!

Maar liefst 22 enthousiastelingen staan te popelen om jou en vooral jouw spruiten beter te leren kennen. Ze zijn klaar voor een jaar vol hoogtepunten met hun supertoffe afdeling. Elke afdeling heeft zijn eigenheid en elke afdeling heeft dus de gepaste leiding gekregen die zullen zorgen voor zowel de allerkleinste ribbel, de allerstoerste rakwi, de allersnelste speelclubber, de allerslimste keti, de allermooiste aspi of de allerschattigste tito.

Je leert ze uiteraard beter in het echt kennen, maar om al kort kennis te maken, vertellen ze hier hun levensmotto:

## Ribbels (1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> leerjaar):

Drees: "Gaan en blijven gaan"



Neel: "Geniet van elke dag alsof het je laatste is"



Tinlé: "Geen leven zonder mien motto"

Jeroen: "YOLO (you only live once)"



Andries: " de levensmotto moet vooruitgaan  
gooaaaazeeeeuuuhh"



## Speelclub (3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> leerjaar):



Jana: "Goan en bluvn goan" (knipooog naar Krinkel 😊)



Luca: "Wat a laif gatsn"



Emma: "Geniet van het leven"

Sebastiaan: "Be the reason someone smiles today"



Willem: "Niks is onmogelijk"

## Rakwi (5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> leerjaar):

Elias: "Chiro verandert muren in deuren"



Ellen: "Life is short. Smile while you still have teeth"



Anton: "Een lach is een simpelere manier om er mooier uit te zien"



Arthur: "Express yourself"



**Tito** (1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> middelbaar):

Ward: "Dream like you'll live forever.  
And live like you'll die tomorrow."



Sidney: "Durf erop te vertrouwen dat nieuwe dingen goed zullen verlopen"

Lisa: "Volg je hart, want dat klopt"



Mathijs : "Als je er niet dood van gaat, word je er alleen maar sterker van"

## Keti (3<sup>de</sup> en 4<sup>de</sup> middelbaar):

Jef: "Geen dag zonder glimlach"



Karel: "gratitude before me, gratitude behind me. Gratitude to the left of me, gratitude to the right of me. Gratitude above me, gratitude below me. Gratitude within me, gratitude all around me!"

## Aspi (5<sup>de</sup> middelbaar):



Louise: "Een dag niet gezongen, is een dag niet geleefd"

Bert: "de harley davidson kr750", "Up een oede velo moej leren rien, mo ze meug gin platte banden en"



## Vb (voor de leiding, ouders, kindjes, ...)

Kristien: "Tomorrow is a New Day"





# Een paar oude bekenden, maar ook enkele nieuwe gezichten

In onze leidingsploeg verwelkomen we dit jaar maar liefst 6 nieuwe, jonge knullen die met plezier ons team wilden vervoegen!

Deze 6 stoere kerels zullen hun mannetje wel kunnen staan tussen de meer ervaren 16 andere leiders en leidsters.

Om deze knapen wat beter te leren kennen hebben we hen de meest relevante dingen eens gevraagd.

Hun reacties leest u hier:

- Wat is je bijnaam?
- Wat eet je echt niet graag?
- Waarom wil je zo graag leiding worden?
- Wat ga je stiekem een beetje missen als je leiding bent en geen kindje meer?
- Waarvoor mogen we je 's nachts altijd wakker bellen?



**Tinlé Van Heddeghem**

- Dylan, Dylen, Dinlé, notre Dylan
- Paarden
- Om nu zelf iedereen te plagen
- Kousenbroeken over ons hoofd trekken, om 's nachts onherkenbaar dingen uit te steken
- Gezellig potje kaarten en of karten



**Andries Dedeurwaerder**

- Dreetn
- Bloedworst
- Het is een ervaring die iemand buiten de chiro niet kan krijgen
- Mijn niet-verantwoordelijke gedachten
- Om binnen te breken in het leidingslokaal



**Anton Vanlouwe**

- Toine
- Champignons
- Omdat het kan
- Het vervelende kind uithangen voor de leiding
- Het WK snowboarden





**Sebastiaan**

**Lamers**

- Seba
- Chicon
- Om samen met de kinderen top-momenten te beleven
- De leiding bij het 14ste zetten
- Om te feesten



**Arthur**

**Bultynck**

- Arre, Ture B of arie barie
- Champignons, warme tomaten, paprika, ajuin,... (spaghetti dus eigenlijk)
- Omdat ik zin heb in een nieuwe uitdaging in mijn chirocarrière
- Het fantastische groepsgevoel met de aspi's vorig jaar!
- Mijn gsm



**Willem De**

**Brandt**

- Brusselaar (OG)
- Champignons
- Omdat leiding zijn awesome is!
- De streken 's nachts
- Krinkel

## Wat nog komt

Een duidelijk overzicht van wat jullie nog te wachten staat de komende maanden vinden jullie op de laatste bladzijde. Hier toch een kort woordje uitleg bij wat die activiteiten ongeveer inhouden.

De kindernamiddagen zijn gezellige namiddagen, waarbij wij jullie oogappels entertainen, en dit van 13u20 tot 16u30.

Maar wij zitten niet stil en organiseren af en toe speciale activiteiten. Soms voor de kindjes, soms voor iets grotere mensen en soms zelfs voor groot én klein.

Zo is er **zaterdag 14 oktober** de 4<sup>de</sup> editie van onze ondertussen bekende fuif Nacht Van De Jeugd. Die gaat door in Furnevent en lokt elk jaar honderden sympathisanten die de jeugdbewegingen van Veurne (KSA Kerelstede, KSA Roodkapjes en Chiro Trezebees) komen steunen.

Een klein weekje later, op **vrijdag 20 oktober**, is er Dag Van De Jeugdbeweging. Dat is een dag waarop iedereen trots mag zijn op zijn jeugdbeweging, en daarom zelfs in uniform naar school mag! Haal dus die t-shirts en sjaaltjes maar boven, want voor 1 keer mag dat ook in de klas!

Nadat al je klasgenootjes en vriendjes je uniform gezien hebben, hebben ze misschien zelf kriebels gekregen in hun buik en willen ze ook naar de chiro komen. Neem die dan allemaal mee op **zaterdag 21 oktober** naar de chiro, want dan is het vriendjesdag en zijn al je vriendjes welkom om voor 1 keertje te proeven van wat chiro is. Misschien vinden ze het wel zo leuk dat ze in de chiro blijven?!

Naar jaarlijkse traditie organiseren wij een souper. Zin om een beetje bij te babbelen met de leiding van uw kinderen, vrienden, familie, ... en dat met een lekker hapje erbij, dat kan! Op **11 en 12 november** bent u welkom in de zaal De Caroline, of u laat uw eten gewoon aan huis komen! Info over inschrijven en andere info hierover volgt nog. Tot dan!

Als de eerste sneeuw al bijna gevallen is en de advent net begonnen is gaan we met zijn allen naar het zwembad om daar een plonsje te wagen. Dat doen we op zaterdag **3 december**!



# Je merkt dat er iets twinkelt als het zomer is

*Krinkel (25 augustus – 30 augustus 2017)*

Als je aan de deelnemers vraagt wat Krinkel precies is voor hen, dan moeten ze eerst eens hard denken. Want, ja. Wat is Krinkel eigenlijk.

Ze beschrijven het met termen:

Zalig, een toppunt, once-in-a-life-time, iets tussen een festival en een kamp, massaspelen, Chiro-facebook in 't echt, Chiro-tinder maar in't echt, show, optredens, kampvuren, waanzin, leute, overweldigend, feest, vrienden...



Krinkel vindt om de vier jaar plaats en wordt door Chiro voor Chiro georganiseerd.

Het is een zesdaagse op de terreinen van de Landloperskolonie te Merksplas in de provincie Antwerpen, denk: 12 voetbalvelden!

Alle leiding, Aspi's en VB's zijn welkom op Krinkel, dit jaar waren we met een gezellige 4300!

Er wordt per verbond gegeten, geslapen en gewassen. Daarvoor wordt er speciaal voor krinkel een waterleiding aangelegd, iedere kampgrond voorzien met een keuken, gigantische eettenten en natuurlijk heel veel slaaptenten opgezet. West-Vlaanderen had er wel 100 nodig!

Krinkel in cijfers

Krinkel is 600 tenten, 137 hectare, 12 kampgronden, 12 kampvuren, 6 dagen, 300 leefgroepen, 1000 kilo aardappelen, 3000 liter koffie, 4000 liter melk, 5 kilometer water- en elektriciteitsleiding, 4300 enthousiaste deelnemers en begeleiders en ... 1 groot slotfeest.

# Gezocht: 'speciale' Trezebeesjes

Nu de leiding een beetje gekend is, is het ook tijd om jullie talenten te ontdekken. Daarom zijn we voor onze volgende edities trezebeesjes op zoek naar jonge (of oude) trezebezen die iets speciaals gedaan hebben. Die het dus verdienen om een eervolle vermelding te krijgen in ons trezebeesje!

Heb jij een bijzonder talent? Heb jij iets gedaan voor het goede doel? ....

Laat het dan snel weten aan onze redactie (aan Louise of Arthur) en wie weet kom jij dan wel in het volgende trezebeesje!

## Wat is Chiro?

### De Chiro is:

- Een plek waar je kind kan spelen,
- zich kan uitleven met andere kinderen uit de buurt.
- In het lokaal, in het bos, of op het plein,
- spelen en daarvan leren, zonder het te weten.
- Een plek waar je kind kan lachen, dromen en plannen maken,
- En kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker.
- Waar het de boel op stelten zet,
- maar in groep alles opruimt.
- Waar het de tijd vergeet,
- maar in groep herinneringen maakt.
- Een plek waar je kind niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn,
- maar gewoon mag 'zijn'.
- Helemaal zichzelf



# KALENDER

**zaterdag 16 september 2017**

startdag + bbq + soirée

**zaterdag 23 september 2017**

kindernamiddag

**zaterdag 14 oktober 2017**

Nacht van de jeugd

**Vrijdag 20 oktober 2017**

Dag van de jeugdbeweging

**zaterdag 21 oktober 2017**

kindernamiddag (vriendjesdag)

**zaterdag 4 november 2017**

kindernamiddag

**vrijdag 11 en zaterdag 12 november 2017**

Souper

**zaterdag 18 november 2017**

kindernamiddag

**zaterdag 2 december 2017**

zwemmen

**zaterdag 16 december 2017**

kindernamiddag

